

Beeldende 5-daagse vakantie cursus 2013

12 t/m 16 juli en 16 t/ 20 augustus



In deze beeldende vakantie geef jezelf aan wat je wil leren/doen. Ook als je uit wilt rusten of in de tuin in de zon wil zitten of wil werken, dan is daar alle ruimte voor.

Allerlei mogelijkheden zijn voorhanden:

Nieuwe technieken leren en uitdiepen

Materialen onderzoeken.

Beeldtaal leren lezen en het leren lezen van jou werk in het bijzonder

Inhoudelijk bespreken van je werk

Toegepast of autonoom werken

Meevaren in je werk i.p.v. dat jij zegt waar je werk heen moet

Je mogelijkheden i.p.v. je onmogelijkheden leren kennen

Eigen ontdekkingen doen

Mijn taak zie ik niet om te zeggen hoe het moet of hoort, maar veel meer dat er oneindig veel mogelijkheden zijn om een beeld te benaderen of tot stand te laten komen. Mijn taak/doel is om jou eigen ontdekkingen te laten doen, jouw je eigen beeld te laten maken.

Je weet niet, je weet niet wat, je weet niet hoe, je weet niet waar naar toe. Het voordeel van het niet weten is dat je je op nieuw terrein begeeft, het voordeel is dat er zich allerlei nieuw aandient. Van waarde in een creatief proces.

Wat er allemaal kan: ontdekken, plezier beleven in beeldend werken, stagneren, allerlei vilt technieken uit proberen, vliezen, fotobewerkingen, verven, naaien, borduren, schilderen, papier scheppen, speksteen, enz.

Je doen brengt beeld, je beeld brengt zicht, je zicht brengt mogelijk inzicht/besef.





Tijden: Vrijdag starten we om 14.00 uur tot 17.30 uur. De andere dagen werken we van 10.00 tot 16.00 uur. Je kunt als je wilt zelf langer doorwerken.

Maaltijden: Deze verzorg je zelf of gezamenlijk. Je kunt gebruik maken van de ingerichte keuken.

Slapen: In juli kun je gebruik maken van het landje en de boerderij op 300 m. van ons huis. Je kunt evt. een tent opzetten op het landje. In de boerderij is een grote ruimte waar je kunt slapen. Wij zorgen hier voor matrassen. Er zijn douches en toiletten. Het is geen luxe maar volstaat wel. De kosten zijn 6,- per nacht. In augustus is het alleen mogelijk om op het landje te kamperen, maar kun je binnen in de boerderij niet terecht om te overnachten.

Overnachten kun je bijvoorbeeld ook in: In de B&B Het zeepfabriekje Breda of Hotel pension Het Scheepshuys.

Zwembijver: op vaste tijden kun je hier gebruik van maken.

Yoga/meditatie: in overleg kan er een yoga/meditatie les worden gegeven door m'n man Geert-Jan.

Deelnemers: Er kunnen maximaal 11 personen deel nemen.

Kosten: 350,- euro exclusief evt. slapen.

Materialen: er zijn een heleboel basis materialen die je gratis kunt gebruiken. Naaldvilt, merinowol, zijde, e.d. kun je bij mij aanschaffen of zelf meebrengen.



Graag hoop ik je te zien in 1 van de vakantie 5-daagse.